

Hervormde Gemeente Spannum Edens.
p/a R. Bakker, scriba
Sybrand Roordastrijtte 6
8843KN Spannum

Spannum, 26 oktober 2022.

Beste leden van de Hervormde Gemeente Spannum - Edens.

Hierbij ontvangt u de kerkbrief van de kerkenraad Spannum-Edens voor de maanden november en december 2022.

Kerkdiensten.

Woensdag 2 november 2022 om 19:30 uur
Spannum

Spannend-Spannum-Samenkomst.

Dankdag voor Gewas en Arbeid

Ds. K. van Marrum

Zondag 6 november 2022.

Geen dienst

Zondag 13 november 2022 om 9:30 uur

Dienst te Spannum

Heilig Avondmaal

Ds. K. van Marrum



Zondag 20 november 2022 om 11.00 uur

Dienst te Spannum

Ds. K van Marrum

Gedachtenis Dienst.

In de gedachtenisdienst zullen we onder meer
aandacht schenken aan het overlijden van :

Auke Valkema

Hinke Valkema

Tine Hanenburg

Wybren Jorritsma

Epke Jongema

Pietsje Zaadstra

Familieleden van de overledenen worden uitgenodigd de dienst bij te wonen.



Zondag 27 november 2022.

Geen dienst

Zondag 4 december 2022 11.00 uur.

Dienst te Spannum

2e Advent

Ds. K. van Marrum

Zondag 11 december 2022

Geen dienst'

Zondag 18 december 2022 19.30 uur

Dienst in Edens

Ik heb dorst dienst in Edens.

Ds. K. van Marrum.

Zondag 25 december 2022 10.00 uur

Dienst in Spannum

1e Kerstdag

Ds. K. van Marrum

Maandag 26 december 2022 10.00 uur

Dienst in Edens

2^e Kerstdag

Zangdienst

Ds. K. van Marrum

Zaterdag 31 december 2022 19.30 uur

Dienst in Spannum

Oudejaarsdag

Ds. K. van Marrum

Verzoek liederen opgeven.

Overdenking

Lezen: Jesaja 53: 1 - 11a.

Er is een wijde kloof tussen ons en jullie ...

Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.

De woorden hierboven zijn afkomstig uit de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16: 19 - 31). Jezus vertelt dat er een wijde kloof tussen de rijke man en de arme Lazarus tijdens het leven is. Die is onoverbrugbaar



DE RIJKE MAN EN LAZARUS

geworden na de dood. Lazarus kan dan niet meer helpen. Daarom moeten wij hier en nu luisteren naar wat de bijbel ons leert. Als we hier en nu niet naar de bijbel luisteren, dan zullen we ons ook niet laten overtuigen als iemand uit de dood opstaat. Ook al zouden we naar dat wonder vragen - en het zou gebeuren! - dan nog laten we ons niet overtuigen, omdat we horende doof, en ziende blind zijn. Of laten we ons toch overtuigen door de profeet?

Want van wie zegt de profeet dit, wat u zojuist hoorde? Praat hij over zichzelf of heeft hij het over iemand anders? Filippus zou ons met de profeet in de hand Christus verkondigen (Handelingen 8: 29 - 35). Want Jezus heeft net zo'n naam gekregen als Lazarus. Zijn naam betekent God redt. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het aangezicht verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En toch, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Jezus is de eigenlijke Lazarus, "God helpt". Want door Jezus overbrugt God de voor mensen onoverbrugbare kloof tussen Hem en ons. Hij overbrugt zelfs de kloof tussen dood en leven.

Je zou kunnen zeggen dat het gebed van de rijke in het dodenrijk verhoord wordt. In de kribbe komt Lazarus naar ons toe. Dat is kerstfeest. Hem werd geen recht gedaan en zo droeg Hij het onrecht. Dat is Goede Vrijdag. En Hij

staat op uit de dood en verkondigt de vijf broeders en ons de enige weg van de hoop. Dat is Pasen.

Door de ontmoeting, via het getuigenis van de Heilige Schrift, met de opgestane Jezus kan een mens zich laten gezeggen. Als dat gebeurt is het de enige, echte wending in je leven. Een wending die ten gevolge heeft dat je bevrijd wordt tot een mens van goede verwachting.

Bidden:

*God van Abraham, Izaäk en Jacob,
God van levenden, soms ben ik wel
eens bang voor mezelf. Dan zie ik
mezelf in deze gelijkenis. Ik ben één
uit de familie van de rijke man. En dan
ben ik bang dat U gelijk krijgt. Dat
wij ons niet laten overtuigen als*

*iemand uit de dood opstaat. Immers, uw lieve Zoon is opgestaan. Hij leeft. Maar
meteen staan ook al mijn twijfels op en strijden allerlei redelijke argumenten om
de voorrang. Ik wil natuurlijk mijn houvast en zekerheden niet verliezen. U
heeft gelijk. Daarom bid ik U: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp, zodat de
kracht van uw opstanding ook door mij en in mij gaat werken. Amen.*



Ds. Klaas van Marrum

Wel en wee.

Overleden Wiebren Jorritsma op 31 augustus 2022

In memoriam van /Tine Hanenburg en Wiebren Jorritsma worden bijgevoegd.

Alpha-cursus, wat is dat ?

In het programmaboekje staat al het één en ander te lezen over de alpha-cursus. Maar iemand vertelde me dat het goed zou zijn nog wat meer



achtergrond informatie te geven. Hieronder volgt het een en ander. Wilt u nog meer weten, of heeft u nog vragen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met me opnemen.

Nicky Gumbel is onlosmakelijk met deze cursus verbonden. Deze Nicky was een schrandere student die heel logisch kon beredeneren dat er geen god is. Hij blonk daar zelfs in uit. In de

cursus vertelt hij hoe dat helemaal veranderde. Het zette zijn leven zo op z'n kop dat hij zijn baan als advocaat opzei en theologie ging studeren om dominee te worden. Toen hij ergens in Londen predikant was belden verschillende mensen bij hem aan met de vraag wat het christelijk geloof nu eigenlijk inhield. Vaak waren dit mensen die niets afwisten van dat geloof. Nicky beseftte toen dat hij echt vanaf de bodem moest beginnen om het ware verhaal te vertellen. Hij besloot de zoekers uit te nodigen bij hem thuis. Hij trakteerde hen eerst op een maaltijd. Zo werd de sfeer wat losser en leerden de genodigden elkaar ook een beetje kennen. Vervolgens hield Nicky een inleiding. Dan sprak hij bijvoorbeeld over de vraag: "Wat is de bijbel voor een boek?" en "Kun je de bijbel vertrouwen?". Op een volgende avond was het thema: "Wie is Jezus?" Op weer een andere avond vertelde hij over wat Jezus hier kwam doen en daarna kon het onderwerp bijvoorbeeld zijn: "Hoe leidt God ons?". Na zo'n inleiding konden de mensen vragen stellen en met elkaar over hun vragen praten. Ook gingen de zoekers met elkaar een weekend of een deel daarvan weg. Dan spraken ze over het werk van de Heilige Geest. Al met al kwamen de cursisten zo een keer of dertien bij elkaar.

Zoals de cursus toen in de jaren tachtig was opgezet, zo ziet hij er nog altijd uit: samen eten, inleiding, gesprek. Maar intussen is deze cursus over heel de wereld verspreid en wordt ze overal gegeven: in kerken, in gevangenissen, bejaardenhuizen, universiteiten enz. Miljoenen mensen hebben deze cursus gevolgd. Natuurlijk is er wel het één en ander veranderd in de vorm. Ik herinner me nog dat we in het verleden zelf een inleiding verzorgden. Later keken we naar een video waarin Nicky Gumbel een toespraak hield. Dat is nu weer heel anders. Je kijkt nu naar een inleiding waarin een verhaal verteld wordt, waarin heel verschillende mensen uit verschillende culturen aan bod komen, grote geleerden, de man in de straat, criminelen en mensen die een avontuur met God beleefd hebben. Ook al zal ik deze cursus voor de zoveelste keer geven, ik weet dat het nooit saai zal zijn, maar dat de inhoud mensen zal blijven inspireren, ook in Spannum en Iens. Daarom, ben je een zoeker, ben je een twijfelaar, ben je een gelovige, ben je iemand die naar meer van God verlangt, ben je iemand die verbinding zoekt - wie je ook bent - jij bent welkom. Welkom aan tafel, welkom om de thema's op je in te laten werken, welkom voor het gesprek, welkom voor de ontmoeting. Wil je meer informatie? Ik kom graag langs. Bel of mail even voor een afspraak. Je kunt je ook bij mij opgeven: 06 33434557 of

vanmarrumklaas@gmail.com

Waar?

In ús Gebou in Spannum.

Wanneer: 9, 16, 23 en 30 januari, 6, 13, 20 en 27 februari, de maandagen 6 en 13 maart en het weekeinde van 3 en 4 maart.

We beginnen om 18.30 uur met de maaltijd.

Bijbelkring met aandacht voor gebed

Wanneer u nog mee wilt doen met de bijbelkring met aandacht voor gebed kunt u ook in november nog aanschuiven. U kunt mee doen met de avondgroep op dinsdag of de ochtendgroep op donderdag. We kijken naar een vorm van bijbellezen, mediteren, bidden en stil zijn die al eeuwenlang in kloosters beoefend wordt: Lectio Divina (goddelijke lezing). Deze vorm van bijbel lezen zou u er bij kunnen helpen dat uw geloofsleven zich verdiept.

U kunt nog meedoen op de dinsdagavond om half acht op 1 november in de Annatsjerke in Winsum, op 8 november in Us Gebou in Spannum en op 15 november in de Annatsjerke. Ook op de donderdagmorgen staat om half tien de koffie voor u klaar. Dat zal zijn op 3 november in de Annatsjerke in Winsum; op 10 november in Ús Gebou in Spannum en op 17 november in de Annatsjerke in Winsum.



Albanië

Een nieuw seizoen met nieuwe kansen. Want ja, in het vorige seizoen konden we het niet voor elkaar krijgen een ploeg enthousiastelingen bij elkaar te krijgen voor een missie-trip naar Albanië. Gelukkig zijn onze Roemeense vrienden wel afgereisd en zij kwamen met hoopvolle verhalen thuis.



En nu zijn we vroeg begonnen om jonge mensen tussen 17 en 23 jaar te vragen of zij mee willen gaan naar het kleine Albanese dorpje Pinet. Daar gaan we net als voor corona kinderen van de basisschool een mooie tijd bezorgen door met elkaar spelletjes te doen en creatieve opdrachten te maken. Ook op andere manieren proberen we hen op een fijne vakantiebijbelweek te trakteren. Daarbij krijgen we hulp van Roemeense jongeren én van Albanese vrienden. We gaan met een busje van de firma Waaksma die kant op en bezoeken ook Europese steden. We besturen de bus zelf. En in Albanië genieten we ook van vrije tijd aan de kust en op toeristische pleisterplaatsen. Je zult goed voorbereid op reis gaan en genieten van deze uitdagende reis tussen 24 juli en 10 augustus 2023. We hebben al een ploegje dat toegezegd heeft mee te gaan. Misschien wil jij daarbij aanhaken. Er is nu nog plek. Laat dan van je horen. Dan kunnen we even met elkaar praten, zodat ik al je vragen kan beantwoorden. O ja. Er zijn kosten aan verbonden. De prijs bedraagt 400 euro. Daar heb je dan de reis mee betaald, elke dag eten en elke nacht een bed en een dak boven je hoofd. Je kunt mij

bereiken via 06 33434557 of vanmarrumklaas@gmail.com Voor december hopen we de ploeg compleet te hebben.

Vakantie

Tussen 5 en 12 december hoop ik weer wat lege tijd te hebben. Die wordt vast weer vrolijk opgevuld met van alles en nog wat.

Met vriendelijke groet
Kerkenraad Spannum - Edens

In Memoriam: Tine Hanenburg Leijenaar (14 april 1935 - 19 juni 2022)

Vaderdag werd voor Tine de dag waarop zij door haar hemelse Vader werd thuis gehaald. Zij is 87 jaar geworden.

Tine werd op Bonkwerd geboren en groeide daar ook op.

Op een korenfestival in Menaldum liep zij met haar mooie bloemenjurkje en kreeg Ate haar in het oog.

Zij stapten 1961 in het huwelijksbootje.

Ze gingen een boerenbedrijf runnen in Welsrijp, waar Ate vandaan kwam. Drie kinderen werden er geboren, die in een gezin opgroeiden waar harmonie, vrede en liefde de boventoon voerden. Begin jaren tachtig kwamen zij in Spannum op Bonkwerd wonen. Ook daar konden de mensen rekenen op hun royale gastvrijheid en vooral op een warme aandacht van Tine bij verjaardagen, zorgen, verdriet en ziekte.

Daarnaast hield zij door haar prettige aanwezigheid de dorpsgemeenschap levend door haar toneel, dichten, bijdrage aan vrouwenvereniging en diaconaal werk, koor, jeu de boules en koersbal. Gezegend werd ze ook met goud.

Dat waren haar kleinkinderen. Die waren meer dan welkom en beppe verwende hen met doorlopende aandacht, spelletjes en lekkernijen.

En ze trakteerde hen op humor.

In hun ouderdom kregen Ate en Tine beide de diagnose Alzheimer. Ate woont nu in Tzum en Tine bracht haar laatste levensjaren door in Franeker waar zij liefdevol verzorgd werd en zelf ook zorg en fleur bracht.

Bij het afscheid op 25 juni kon je uit alles merken hoe diep Tine bij haar kinderen en kleinkinderen in het hart zit.

We namen afscheid van haar in de kerk. Juist op die plek, omdat een vertrouwend geloof diep in haar zat.

Zij wist van een onafscheidelijke herder die leidt ook door alle dalen van diepe duisternis heen. Dat vergat ze nooit.

We hopen en bidden dat diezelfde Herder ook diep in het hart van kinderen en kleinkinderen werkt, zodat ook zij Zijn leiding en troost zullen ervaren.

Ds. Klaas van Marrum

In Memoriam: Wiebren Jorritsma (28 april 1939- 31 augustus 2022)

Wiebren Jorritsma was een man waar muziek in zat. Natuurlijk zou hij boer worden. Zo ging dat in die tijd. Maar in zijn hart leefde de muziek in velerlei vorm en dat dirigeerde zijn leven. Daarnaast had de Schepper hem twee handen gegeven die als de beste meubels konden maken. Het was dan ook niet vreemd dat hij op zijn drieënvijftigste de boerderij verruilde voor een touringcar. Die bestuurde hij maar wat graag tot zijn vijfenzeventigste. Met hart en ziel zette hij zich in voor het dorp en hij gaf van zijn beste jaren aan de kerk als ouderling en kerkrentmeester.

Samen met zijn Jenny genoot hij van de vrije tijd in de caravan op hun vaste camping op Texel. En genieten kon hij, omdat hij tot op hoge leeftijd lenig en sterk bleef. Maar het noodlot sloeg toe. Een agressieve ziekte zoog de vitaliteit uit hem weg. Al eerder was verdriet hem niet bespaard gebleven. Hun jongste zoon Tjerk hadden ze naar het graf moeten brengen. Nu moest hij zelf afscheid van zijn liefsten nemen. In zijn innerlijk vond hij steun en houvast in de liederen uit de bundel van Johannes de Heer die hij zo vaak zelf op het orgel gespeeld had. Ja, Wiebren Jorritsma was een man waar muziek in zat. Toen hij omringd door zijn geliefden afscheid van dit leven nam, toen droeg hem Gods muziek. Dat deze wetenschap degenen die huilen om het verlies van deze lieve en zorgzame echtgenoot, heit, pake en oerpake zal troosten, is onze bede.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stopt
dan draagt mij uw muziek.

Ds. Klaas van Marrum